

Roskilde✕roeren

Juli 2007 • 63. årgang, nr. 3



Til VM i Kina
Martin Batenburg og
den nordiske mester Aja Holmegård
udtaget til VM i Kina.





Roskilde Roklub

Havnevej 47 B
4000 Roskilde
Telefon 46 35 09 28
www.roskilderoklub.dk

Kontoret:

Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00.
Telefon i kontortiden 46 35 22 28
Fax 46 35 22 28

Formand:

Bent Jørgensen 20 22 55 08

Næstformand:

Tine Christensen 46 36 58 80

Sekretær:

Mads Peter Klink Engelhardt 22 98 08 36

RocheF:

Sanne Hellemann 46 37 01 73

RocheF:

Sven Lyster 46 36 50 47

RocheF:

Rasmus Pedersen 23 83 15 23

Kasserer:

Uffe Rasmussen 46 35 27 27

Ungdomsudvalg:

Henning Jensen 40 83 94 42

Motions- og langtursudvalg:

Joan Lindholt 46 56 29 77

Udlån af både:

Jan Elleby elleby@hotmail.com

Kaproningsudvalg:

Rasmus Fliandig 46 36 65 46

Kajakudvalg:

Birger Lindstrøm 46 36 18 99

Materialeudvalg:

Christian Svejgaard 43 71 76 73

Tutudvalg:

Hanne Nielsen 59 46 50 48

Instruktionsudvalg:

Signe Hansen 26 25 40 77

Mastersudvalg:

Sven Lyster 46 36 50 47

Kontorudvalg:

Kirsten Søby 43 52 56 86

Festudvalg:

Rasmus Pedersen 46 36 79 95

Sommerhusudvalg:

Henning Kristensen 46 36 96 77

PR-udvalg:

Ove Pedersen pr-udvalg@roskilderoklub.dk

Redaktion:

Flemming Ravn 46 36 17 70

Mail: flemming.ravn@sol.dk

Kirsten Lyberth Heidelbach 26 23 30 79

Mail: lyberth@webspeed.dk

Indlevering af stof og artikler til ovenstående, eller på kontoret i redaktionens skuffe.

RoskildeRoeren:

Adresseændring: Kontoret tirsdage kl. 18-19

Afl. til Post Danmark mandag d. 2. juli 2007

Tryk: Elsgårds Bogtrykkeri, Roskilde.

Forsiden

Her er hjælp til byens bestræbelser på at finde et fyrtårn!

Roskilde Roklubs store aktive bredde og klubbens fremragende eliteafdeling er svaret på byens trængsler. Se mere fyrtårn på bagsiden.

Klubdag den 1. september

Lørdag den 1. september kl. 13 holder vi den årlige klubdag.

Alle kan være med!

Du kan bl.a. dyste mod dine rokammerater i:

- Ringøen rundt

- Klubmesterskab i singlesculler og mixed dobbeltsculler

- Kajakløb

- 1.000 m.-løb i 4-åres inrigger

Klubdagen slutter med fest om aftenen.

Flere informationer følger på opslagstavlen - men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Roskilde Roeren

Næste nummer udkommer 1. oktober. Sidste frist for artikler og annoncer er fredag den 14. september. Læserbreve og indlæg modtages gerne. Afleveres i skuffen på kontoret eller på e-mail til redaktørerne.

At tage redningsvest på i vandet kan være en fornøjelig sag. Foto Mads Peter Klink E.



Træner søges

Roskilde Roklub søger en træner, der kan hjælpe til med at træne klubbens kaproere i samarbejde med de nuværende trænere.

Det er et krav at du har sculleret. Erfaring med kaproning er en fordel, men der vil være en oplæring. Desuden skal du have lyst og mod til at arbejde med unge mennesker.

Opgaverne er at varetage den daglige træning to dage om ugen (evt. gerne mere), en hverdag eftermiddag og en weekend formiddag. Desuden skal du være med ved regattaer et par gange om året

Såfremt du er interesseret, bedes du henvende dig til Bent Jørgensen: bent.j@mail.dk.

Med venlig hilsen
Bent Jørgensen
Formand

HUSK

Klubdagen

Lørdag 1. september kl. 13.00: En festlig dag i roklubben.

Kom og vær med. Kainin som garvet roer, kvinder som mænd, ungdomsroere som veteraner, motionsroere som kaproere, alle er velkomne også dem vi ikke har nævnt. Klubdagsfest om aftenen. Hold øje med opslags tavlen.

OBS!!! Betaling af kontingent fra 1/1 2008

For at lette det administrative arbejde i forbindelse med regnskab og bogføring ved kontingentindbetalinger skal kontingent betales via BS (BetalingService) fra 1. januar 2008.

Blanket til tilmelding til BS kan fås på kontoret. Oplysninger til brug ved udfyldelse af blanketten fremgår af det almindelige girokort.

Man kan også tilmelde sig betalingservice via sin netbank i stedet for at anvende den omtalte blanket.

Betaler du allerede dit kontingent via betalingservice, behøver du ikke foretage dig noget.

Med venlig hilsen
Uffe Rasmussen
Kasserer

 **BETALINGSSERVICE**
- det nemmeste i verden

NM til Roskilderøer

Den forgangne weekend bød på Nordisk Mesterskab, som ligesom sidste år foregik på Aarungen Rostadion et stykke udenfor Oslo.

Roskilde roklubs Aja Runge Holmegaard repræsenterede Danmark sammen med Lone Brink Rasmussen fra Maribo Roklub i pigernes dobbeltsculler. Pigerne kom let til finalen, og var spændte på at ro mod deres stærke, norske konkurrenter, som de for to uger siden slog i Hamborg med knap 7 sekunder.

Det viste sig at blive et spændende løb, hvor de danske piger lå foran hele vejen fra start, men de store norske piger sørgede for hele tiden at presse danskerne. Danmark sluttede i mål lidt over 4 sekunder foran nordmændene, og dermed var weekendens første danske nordiske medalje sikret.

Søndag stillede pigerne op i seniorløbet, hvor de blandt andet roede imod de tunge damer fra Norges Roforbund og den svenske U23 dobbeltsculler.

Pigerne viste god form, og hang på nordmændene indtil 1000-meteren, hvor den førende norske båd trak fra dem. Resten af vejen lå pigerne side om side med den anden norske båd og kæmpede om anden-



pladsen, som de desværre måtte vinke farvel til da spurten blev sat ind. Roskilde/Maribo sluttede i tiden 7.49,10, med 9 sekunder til vinderne og knap 3 sekunder til nummer to.

Senere på dagen roede pigerne et løb i deres egen klasse, hvor de vandt overbevisende med over 20 sekunder til nummer to.

Pigerne satser på at repræsentere Danmark igen ved junior VM i Beijing i starten af august, og det skal nok blive spændende at følge deres udvikling i løbet af sommeren.

De tre andre danske guldmedaljer blev vundet i drengenes singlesculler, toer uden og junior herre otter.

Danmark har i mange år vundet den interne pointdyst mellem de nordiske lande, men måtte i år se sig slået af Norge, som var på hjemmebane.

Endnu en udtagelse

Udover Aja's udtagelse til U19-VM i Kina er Martin Batenburg sammen med sine holdkammerater på Senior-B letvægtsdobbeltfireren blevet udtaget til U23-VM. De har i denne sæson vist stor styrke ved bl.a. at sætte en uofficiel verdensrekord for deres bådtype. Uofficiel fordi det pågældende løb var et senior-A løb.

MTU arrangementer:

Stjerneskuks-tur

Fredag 10. august.

Der er spisning kl. 18.

Når det bliver mørkt ror vi ud og ser på stjernerne.

Søndags-roning

Alle roere som har lyst til en søndagstur på fjorden.

Mød op kl. 10.00 omklædt ved pulten.

Medbring evt. kaffe-kage/ madpakke.

I sætter selv hold ved pulten, da det ikke er en fællesroning.

Grill på Terrassen

Hver torsdag i august måned.

Mød op kl. 20.00.

Medbring eget grill-kød

MTU sørger for salat, som du så kan købe.

Fællesroning

Mandag & onsdag.

Fællesroningen holder ferie i juli måned.

Men mød op alligevel kl.

18.30 og hjælp hinanden med at "sætte hold"

August kl. 18.30

September kl. 18.00

Oktober kl. 17.00

Har du spørgsmål?

Ring til Joan, MTU,

tlf. 2683 5616.

Ny dato for

K-styrmandskursus

Husk at tilmelde dig årets sidste K-styrmandskursus.

Kurset afholdes i klubbens lokaler lørdag den 25. august.

Tilmelding på opslagstavlen fra medio juli.

Bemærk nye krav for optagelse til K-styrmandskursus.

Krav om at du skal have roet 100 km. Er ændret til 200 km.

Læs klubbens revideret reglement.

Spørgsmål til Flemming:

fik_150@webspeed.dk

Tlf. 2921 8592.

Løvfaldstur

Søndag den 30. september.

• Mød op kl. 10.00

• Medbring egen madpakke og drikkevarer

• Vi ror ind til Kattinge Vig og nyder efterårets farver

• Kig efter opslag på tavlen og på hjemmesiden ca. 3 uger før.

Hilsen MTU

Annemarie & Birgitte.

Den sidst afholdte redningsøvelse havde samlet mange deltagere, som alle gennemførte under supervision af Flemming Kristoffersen.





En uofficiel verdensrekord

Roskilde Roklubs Martin Skovsgaard Batenburg, som ror letvægtsdobbeltfirer sammen med Nils-Henrik Stene og Henrik Stephansen, begge Furesø roklub, og Sophus Johannesen, Nykøbing Falster Roklub, deltog i den 94. Internationale Essener Hügél Regatta i Tyskland, sammen med en stor del af det danske senior landshold.

Om lørdagen blæste en stærk modvind over banen som tiltog i løbet af dagen, det resulterede naturligvis i knap så hurtige tider men placeringerne skortede det ingenlunde på: Johannesen, Batenburg, Stene og Stephansen stillede op i Senior A Letvægt - en aldersklasse over deres egen

- og vandt også deres løb i suveræn stil med mere end 8 sek. ned til det belgiske landshold som var nærmeste forfølgere. Grundet den kraftige modvind var tiden (6.55,27) ikke videre interessant den dag...

Tiden skulle derimod vise sig at blive vældig interessant om søndagen, hvor holdet ligeledes stillede op i Senior A klassen. Vinden havde nemlig vendt 180 grader og skabte nu yderst gunstige forhold for hurtige tider, da en jævn medvind blæste over banen. Denne gang stillede der, foruden hold fra Ungarn, Østrig, Schweiz og Belgien (som alle måtte se sig slået af danskerne om lørdagen), to tyske Senior A mandskaber, som talte flere medaljetagere ved sidste års Senior A VM i Eton. I et løb, hvor det danske mandskab førte fra start til slut, måtte de dog alle se sig slået af de stærke danskere, og efter at have glædet sig over sejren over de tyske både vendte opmærksomheden nu mod tiden: Rekorden i drengenes klasse, Senior B, er nemlig 5.55,91 sat til sidste års verdensmesterskab af et tysk hold. Da tiden blev offentliggjort kom de store smil frem: 5.53,71 - 2,2 sekunder hurtigere og dermed (indtil videre) uofficiel verdensrekord for letvægts senior B dobbeltfirer! Der vil blive arbejdet på mulighederne for at få gjort rekorden officiel.

World Cup

Kasper Jørgensen og Aja Runge Holmegaard deltog i henholdsvis World Cup regatten i Linz og i den internationale juniorregatta i Hamborg. Begge roere kom hjem med flotte resultater i bagagen

Kasper Jørgensen og hans makker fra Roforeningen KVIK deltog sammen med de øvrige landsholdsroere fra Danmarks Rocenter i sæsonen første World Cup regatta i Linz. Her formåede de at kvalificere sig til A-finalen i letvægtstoer, hvor de dog sluttede på en sidsteplads i tiden 6.58,03 minutter, hvilket var et par sekunder efter Italien 3 på femtepladsen. Italiens førstehold vandt i tiden 6.45,33.

Aja Runge Holmegaard deltog sammen med Lone B. Rasmussen fra Maribo Roklub i den internationale juniorregatta i Hamborg. Her roede de dobbelt sculler og de vandt meget overbevisende lørdagens løb foran to tyske hold - knap 32 sekunders forspring havde de til det tyske hold på andenpladsen i mål.

De danske roere lå længe i kamp med to tyske hold, men på de sidste 500 meter kunne de ikke svare igen på tyskernes spurt. Aja og Lone sluttede på en flot tredjeplads i tiden 7.48,89. 7.55,34.

Tur i Københavns kanaler



Den 19. august er det tid til den altid spændende kanaltur i Københavns havn.

Oplev hovedstaden fra vandsiden, Langlinie med Den lille Havfrue , Holmen og Christianhavns kanal.

Tilmelding på opslagstavlen. Begrænset deltagerantal.
Langtursudvalget

Se her! **Weekendtur til Ven**

1. - 2. september ror vi til
den lille ø i Øresund.
Tilmelding på opslags-
tavlen.

*Med venlig hilsen
Langtursudvalget*

MTU-afholder
REDNINGS-ØVELSE
Torsdag 23. august kl.
18.00.

Husk badetøj & vadesko.
Bagefter er der grill-hygge
på terrassen.

Se tilmelding på opslagstav-
len.

Hilsen MTU.





De udstødte

"Jeg vil have socialrealisme", brølede den gamle redaktør.

Hvis jeg havde vidst, hvad det indebar, var jeg gået.

"Jeg vil have de udstødte, de undertrykte, de underbevidte, de undervurderede. De gemte og de glemte."

Han var ved at nå et højdepunkt.

"Jamen er de da i Roskilde Roklub?" forsøgte jeg.

"Jeg ved de er der, og du skal give mig dem, Heidelberg."

Han så på mig over brillerne og sænkede stemmen. "Om nødvendigt må du arbejde undercover."

"Men jeg kan ikke lide vand. Eller ikke så meget. Må jeg ikke hellere lave en feature over en mandag i Tutten?"

Redaktøren drejede en halv omgang på sin chefstol og åbnede gårdsdagens avis. Samtalen var slut.

Hvor finder man de udstødte?

Efter en uge med skæg og blå briller får jeg kontakt. Jeg får lov at deltage i et hvervemøde hos "De røde kakerlakker".

Efter tre uger med regelmæssig tortur, kølhaling og bøllebanc lykkes det mig at få et interview.

Præcist på slaget kommer de, slæbende på en kæmpe papkasse.

"Vi har ikke så meget tid. Vi skal mødes med Lasse, så du må gøre det kort."

"Hvad var det sværeste?"

Louise: "Det sværeste var nok at bage kagen."

Ann-Britt: "Der var ikke noget der var svært. Og nu har vi ikke tid mere, der kommer Lasse."

"Har I nogen gode råd til andre?"

Ann-Britt: "Bunden er fragilité, Louise har selv bagt den."

Louise: "Der er noter af orangeblomst i glasuren."

"Hvad vil I gøre for at få øget indflydelse og opmærksomhed om sagen?"

Men her er interviewet allerede slut. Ind ad døren træder Lasse, efterfulgt af Birger, Henrik og Steen. Og al opmærksomhed samler sig om en kage.

"Er der noget I særligt vil fremhæve?"

Jeg råber i et sidste desperat forsøg. Jeg får ikke noget svar. Redaktøren bliver ikke glad for det her.

Af: Ann-Britt Andersen. Foto frit efter Renoirs: Roernes frokost.

Det er så stort når det lykkedes...



Af: *Henrik Vikelgaard*

Planen var genial, optakten interessant og resultatet stod mål med vore vildeste fantasier.

Så kan man vist ikke forlange mere, og det gør vi da heller ikke.

Når vejret tilmed leger højsommer her i starten af maj måned, opdager man let, hvor yndigt et land Danmark kan være. Som berejst naturfreak kan jeg roligt sige, at jeg finder vor hjemlige natur i absolut 5-stjernet verdensklasse, når bøgen er helt lysegrøn, kastanierne står med alle lys tændt, egetræerne er ved at komme i gang, og man

stadig kan finde en anemone his og pist. Det hele garneret af høj sol, vindstille, lange lyse aftener, stjerneklare nætter og et relativt rent miljø, der tilmed er så fredeligt at man kan og tør sove under åben himmel i det fri.

Egentlig ville jeg ønske at jeg kunne starte denne beretning med en beskrivelse af den lange, besværlige og gerne let farefulde færd, vi havde været igennem for at komme hertil.

Af en eller anden grund har man sjældent respekt for de oplevelser, der ligger og venter lige udenfor ens egen gadedør. Denne tankegang bør du tage op

til revision, der er mange, næsten gratis, glæder derude.

Klokken er 05.18 om morgenen på Danmarks befrielsesdag 5. maj. Jeg håber de der befriede os, har oplevet morgener som denne, så ved de, at det var værd at slås for. Vi andre må nøjes med at tænke et stille "Tak".

Havet ligger som en blygrå sø af kviksølv; fuldkommen blankt. Pludselig, som fra det ene sekund til det andet, kommer solen op over horisonten og i løbet af de næste par minutter farves havet orangerødt. Det er lige før man kvier sig ved at tage et rotag,

idet man herved forstyrrer den blanke overflade med sin pagaj, men vi skal jo videre.

Vi har lagt kajakerne i vandet, ca 5 km nord for den hvide del af Møns klint, her hvor den starter som en jævnt stigende lerskrænt. Den orangerøde morgenmagi svinder hurtigt til fordel for en fantastisk lyssætning leveret af den store projektør, som hæver sig på himlen.

Efter ca 40 min roning kommer "wauw pynten". Hvis man ikke forstår hvorfor den hedder sådan efter at have rundet den, er man gået forkert i byen. Pludselig er de der, de hvide klinter.

Badet i den opgående morgensol må vi erkende

at den muslimske måde at feste på, ikke er så tosset endda.

Vi er taget hertil direkte efter vores første erfaringer, som gæster ved et muslimsk bryllup. En festlig og anderledes oplevelse, med mange genkendelige events. Dog adskiller det sig markant på et punkt fra alle tidligere bryllupper vi har oplevet. Man kan uden problemer køre i bil derfra. Selvom det, vi nu oplever, rigeligt havde været en taxatur fra København til Møn værd, havde vi næppe gjort det. Kan man få 2 kajaker på taget af en hyrevogn? Kan man overhovedet ro kajak efter et traditionelt dansk bryllup? Nej vel? Det var næppe blevet lykkeligt.

"Ved profetens skæg", man er aldrig for gammel til at nyde nye skikke.

I januar 2007 oplevede Klinten i 2 omgange de største skred i 50 år.

Det udskredne materiale, mange millioner tons, ligger nu som en hvid halvø, hvorfra der løbende udvaskes store mængder kridt. Denne udvaskning giver det klare vand en unik blågrøn farve. Blot det at se den sorte kevlar pagaj gå gennem vandet, bliver en æstetisk nydelse.

Med i skredet røg en del træer og buske. Disse benytter foråret til at afprøve livet som mangrove. Det går næppe i det lange løb, desværre, men smukt, og dejligt bekræftende, er det at skue livets uku-





2 kg vættelys.

elighed og optimisme. Træerne tænker ikke "nej det her har vi ikke prøvet før, det har vi ikke bedt om, vi gider ikke" De prøver og håber det bedste. Med

Galápagos i frisk erindring kan man aldrig vide, hvad det kan føre med sig.

Møns klint er lavet af kridt, fra kridttiden, sjovt nok, deraf navnet.

Kridttiden var ikke, før man fik whiteboards, men ca 75 mill år forinden.

Dengang var Danmark dækket af et tropisk hav, hvori der svømmede en mængde små dyr med kalkholdigt skelet. Efterhånden som disse døde sank de til bunds og langsomt dannedes de enorme kalklag der kan ses som Møns klint. Da istiderne satte ind for ca. 1 mill. år siden formede bræerne det som nu kan beundres.

Imellem kridtet ses lag af flintesten og ind imellem kan man være heldig at finde forsteninger af større dyr, der levede i kridthavet, fx søpindsvin, muslinger og ikke mindst blæksprutter. Disse blæksprutter var re-

lativt små med facon som et kræmmerhus.

Det er spidsen af dette kræmmerhus man kan finde som brunlige cylindriske sten, såkaldte vættelys. Vi fandt ca. 2 kg af disse efter knap 20 min afpatruljering af stranden ved det seneste klinteskred. Efterfølgende læste vi at stranden først var blevet åbnet for offentlig adgang 3 dage forinden. Der var næppe opsat skilte ude i havet, så vi var nok gået i land i god tro alligevel. Kajak er frihed.

Et eller andet sted, deroppe i skoven, har vandrefalken gang i yngelplejen. Selvom vi ikke ser dem, er det rart at vide. Jeg spørger tit folk jeg møder, hvad de synes der er blevet bedre de sidste 10 år. En af tingene er, efter min mening, at man tit ser rovfugle nu til dags. En musvåge ved motorvejen gør næsten køen tålelig.

Frokosten blev indtaget lige inden klinten slutter, hvor den ret brat går over i skov.

Kort herefter kan man komme i land ved en parkeringsplads (Busene have)

Har man ikke mod på at

Roskilde Roklubs
hovedsponsorer:

 **Dansk
Revision**

Danske Bank

forumadvokater 

REALKREDIT
Danmark
home

ro turen tilbage, eller ønsker du blot lidt variation, så kunne vi fx have stillet et par cykler af her, lagt kajakkerne op og cyklet tilbage til udgangspunktet for at hente bilen.

Vi havde ingen cykler i depot, men et vældigt mod på at se det hele en gang til, så vi roede tilbage den vej vi var kommet.

Havde vi ikke vidst bedre, kunne vi let være blevet forledet til at tro, at vi roede en fuldstændig alternativ vej retur.

Klinten så helt anderledes ud fra denne nye retning. Turen tilbage blev på ingen måde rutine.

Kajak er en våd sport, især hvis man lander på, og går ud fra, en åben kyst.

Hvorfor jeg lige skulle få de store dønninger, bedst som jeg havde sat mig op i kajakken, men inden jeg fik benene op og betrækket på, ved jeg ikke, men nå-

digfruen kunne ligge, sikkert længere ude og mere sig. Bølgerne gav mig præcis nok vand indendørs til, at jeg kunne få vædet "den sidste tørre plet" på mine bukser hver gang jeg lagde kajakken lidt på siden. Hvor var min "øse svamp"?

Efter 6 timers roning, vandring og mental fordybning lander vi på den stenede strand, vi tog ud fra.

Roret op og dækket løsnet, et godt stykke inden kysten nås. Hurtigt ud og op med kajakken. De store sten kombineret med dønningerne der trods alt giver en hvis brænding, gør det ikke tilrådeligt at vente til spidsen tager bunden.

Først her i vinden, opdager vi hvor trætte og våde vi er.

Så er en varm bil nu ikke så tosset. Op på taget med kajakkerne, fuld tryk på sædevarmen og hjem til

en solfyldt græsplæne med læ og liggeunderlag.

En lang eftermiddagslur kan være velfortjent.

"Den mest sublime handling er at sætte sig en ny for; hvad skal vi lege i morgen?"

Dagen efter var vejret lige så flot, så vi gik ud på spidsen af Knudshoved Odde, men det er en anden historie.

Se en lille film fra turen på www.atventuremedia.com, her kan billederne til lige ses i fuld størrelse. fra medio juni 07.

Vi gjorde turen i havkajak. Turen kan naturligvis også gøres i kano eller inrigger. Når vejret er som her beskrevet i kaproningskajak eller otter tillige.

Når vejret er til det, kan man møde en otter fra Møens Roklub.





Kongeriget Elleore

Som det snart vil blive bemærket, bliver øen Elleore nord for Veddelev befolket de to sidste uger af skolesommerferien. Det er Elleore-folket som gør deres indtog og afholder en slags teltlejr. Øen ejes af Elleoresamfundet, som er en forening fortrinsvis stiftet af gymnasiefolk fra Kildegårds Gymnasium. De har her på den nordligste af vort rofarvands mange øer grundlagt nordens mindste

kongerige med eget flag og frimærke.

Kortet over Elleore er gengivet med tilladelse fra Kongeriget Elleores Cabinet. Arealet er på 1,4 hektar og kystlængden er 880 meter. Øen ligger omtrent midt mellem Veddelev og Bognæs, afstanden til Veddelev er ca. 600 meter og til Roskilde ca. 4 km.

En rotur rundt om Elleore med start fra røklubben andrager 9 km. Heri medregnet at man skal ro i en god afstand fra øen på grund af de mange sten, specielt på nordsiden.

Øens vestlige del består af en 2-3 meter høj strandvold (Stormåsen), der som en trekant omslutter en lavning (Rambussen), som næsten når ned i niveau med daglig vand. Mod øst danner øen en tange (Søderberget) som ender

i et lille stenet rev (Vipstjærten).

Øen har mod nord Bredningen (Marehavet) og Bafbugten. Mod syd Ophavet, mod øst Orstrømmen og mod vest Davidsstrædet.

Plantelivet

Den østlige ende er lav og smal (Ellevue) og udgør kun en smal stenet og sandet forstrand og en strandvold, domineret af strandkarse, strandmalurt og finbladet vejsennep. Dette bælte fortsætter på strandvolde det meste af vejen rundt om øen. Mod vest bliver øen bredere, i midten med en lavtliggende, overdrevsagtig eng, som bærer præg af kulturpåvirkning, græsning eller slid. Vegetationen er her domineret af almindelig kvik. I det sydvestlige hjørne ved Kap Goddag findes et lille krat





En tur rundt om Elleore kræver forberedelse, bl.a. om ruten og de forskellige geografiske mærkværdigheder på øen.

af buketorn, som sammen med skovfyr og hylde udgør øens vedplantevegetation. Nogle små saltpåvirkede vandhuller findes i det vestlige engareal.

Fuglelivet

På Elleores vestlige del findes en ret stor knopsvane-koloni. Her findes også en sølvmågekoloni og en mindre stormmågekoloni. På tangens øst-ende findes en hættemågekoloni og i kanten af denne - især mod nord - findes en blandet havterne- fjordternekoloni. På revet har der tidligere ynglet dværgterner, men de er nu forsvundet. Desuden yngler gråand, toppet skallesluger og strand-

skade regelmæssigt, mens gråand, rødben og engpiber yngler uregelmæssigt.

For ca. 300 år siden blev Elleore besøgt af en botaniker, Peter Kylling. Han beretter om "Strandpeberrod og Stenkløver, som voxer ved stranden fra øen Elhorn ved Roeskild". Disse planter er også fundet i dag, hvor de kaldes strandkarse og høj stenkløver. Der er meget som taler for at disse to planter er indslæbt som køkkenurt i middelalderen som et middel mod skørbug.

Fredning

Elleore har landgangsforbud i yngletiden indtil 31. juli, hvilket også bliver re-

spekteret af "den lokale befolkning", som henlægger sine lejre efter yngletidens ophør.

I øvrigt er der samme fredningsmæssige bestemmelser angående jagt og motorbådssejlad som ved Ringøen, således at politi-vedtægtens forbud mod speedbådssejlad mindre end 200 meter fra land også omfatter Elleore.

Elleore har ført en omskiftelig tilværelse op gennem tiderne, bl.a. har der været optaget stumfilm af Nordisk Film med rigtige levende løver. Interesserede kan henvises til "Bogen om Elleore" som på fornøjelig vis beskriver det lille kongerige.

Her er et fyrtårn!

De lokale politikere og idrætsorganisationer i Roskilde leder med lys og lygte efter et fyrtårn til at lyse op i landskabet. Meningen med et sådant fyrtårn er at det skal fungere som varemærke for byen og tiltrække folk. Idrætspolitikerne har selvfølgelig valgt at fyrtårnet skal være noget med eliteidræt, mens politikerne er mere valne og taler mere for et musikfyrtårn - måske fordi de brændte nallerne da de forsøgte at gøre Anja Andersen og hendes udenlandske håndboldspillere til fyrtårn i Roskilde, uagtet at de var købt til Slagelse.

Et fyrtårn skal kunne ses fra vandet, af folk som bevæger sig på vandet. Derfor er det på sin plads at henlede opmærksomheden på Roskilde Roklub, som ganske vist ikke er noget nyt påhit, men som i generationer har været fast forankret i byen. Klubben er med forrest på eliteplan med OL- og VM-deltagelse, ligesom den i modsætning til mange andre klubber har en stor og velfungerende ungdomsafdeling. Først og fremmest er klubben velegnet som fyrtårn, fordi den har en stor og særdeles aktiv bredde, hvor alle er med, unge og gamle, kvinder og mænd - som alle deltager i de sportslige såvel som de sociale aktiviteter. Og er med til at vedligeholde og innovere. Alt sammen uden økonomiske motiver, faktisk betaler alle medlemmer for at få lov til at være med til at bevare og udbygge fyrtårnet!



B

DANMARK

PP